

Jaargang 9, nr. 3, maart 2024



Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » *Tulpenbol*
- » *Sobere maaltijd*
- » *Kun je nog zingen?*
- » *Hoe zit het ook alweer?*



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

Van de redactie

Bathmen in de ban van de plaatjes

"Heb jij je boek al vol? Heb je nog dubbele? Ik kom ze straks wel even halen/brengen..." Zo gaat/ging het al een aantal weken. Het bracht ons in verbinding met mensen die we nog niet eerder ontmoet hadden en we gingen voor elkaar sparen. Ook zo tijdens de redactievergadering van het kerkblad van de pg Bathmen-Okkenbroek. Tijdens die vergadering vertelde ik de komende 40 dagen-vastentijd wat minder filmpjes op mijn mobiel te willen kijken en wat meer te lezen. Gert vroeg heel snedig: "Ga je de bijbel lezen?" Dat was eigenlijk niet mijn plan. Ik ben "Jezus waarom" van Bas Ragas aan het lezen. Een aanrader! Samen met predikant-theoloog Ad van Nieuwpoort gaat hij op zoek o.a. naar wie of wat God is, wat de bijbel voor een boek is en waar komt de figuur Jezus vandaan. En wat denk je? Zit ik daarnaast toch ook verhalen in de bijbel te lezen... Steeds weer opnieuw een ontdekkingsreis.

Verhalen over verbinding zoeken, naar elkaar omkijken, precies zoals de al eerder genoemde plaatjes een beetje teweegbrengen. En precies zoals het Baoken ook wil zijn: elkaar vertellen waar we mee bezig zijn, waar we ons voor inzetten, waar we warm voor lopen. En waar we ons zorgen over maken.

In dat kader: zojuist kwam het bericht dat Aleksej Navalny is overleden. Verbazing, verbijstering en voor veel Russen is de hoop op een betere toekomst hiermee ook verdwenen. Navalny zelf zei:

"Verlies niet de wil om je te verzetten".

Elke woensdag om 19.00 uur is er een wake voor vrede in de kerk in Bathmen. Een (kleine) poging om ons te verzetten tegen onrecht.

Janneke van Schooten

Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 9, nr. 3, maart 2024

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-7	Pastoresteam
8-9	Kerkrentmeesters
10-13	Diaconie/ZWO
14	Van het kerkelijk erf
15	Bezinning en ontmoeting
16	Trouwbeurs
17	Stiltepagina
18-21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

"De paashaas zit in vol ornaat te wachten in de kerk van Okkenbroek"



Tulpenbol



We leven in een spannende tijd. De ene crisis volgt de andere op en vrede lijkt ver weg. Waar vinden we in deze tijd hoop? En hoe ziet die hoop eruit? Misschien moeten we eerst in beweging komen om hoop in deze tijd te vinden.

De voorgangers van de protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan bij het jaarthema van de PKN 'Ga Mee!' door hun gedachten hierover te laten gaan. Deze keer de bijdrage van Gert Wijnstok, predikant van de gemeente Bathmen-Okkenbroek.

Het evangelie van Maria Magdalena

Pasen kwam voor mij eind jaren negentig tot leven door het boek *Het evangelie van Maria Magdalena*. In dit fictieve evangelie vertelt Mary Ellen Ashcroft de verhalen van Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jezus, en de andere vrouwen die hun leven aan Jezus wijdden. Op de sabbat na zijn kruisdood zoeken zij elkaar op. Ze waren met hem uit Galilea gekomen en hadden hem in Jeruzalem vergezeld. En nu troosten ze elkaar en trotseren zij gedurende die hele dag en zelfs in de nacht de duisternis.

Bijna elk jaar wel lees ik in dit evangelie en vertel ik eruit.

Het laat me de nachtmerrie en wanhoop van de vrouwen meevoelen. En het neemt me mee in de verhalen die ze elkaar in de loop van de dag vertellen. Van hoe Jezus in hun leven kwam en leven in de brouwerij bracht voor hen. Vanaf het moment dat zij hem leerden kennen, zijn de vrouwen niet meer van zijn zijde geweken. En de vierentwintig uur dat zij hun herinneringen aan hem delen, komen zij weer wat op adem.

Sterren plukken

Laatst beleefden we in de Petruskerk van Twijzel – nog tot na de zomervakantie mijn andere werkplek – een groothuisbezoek waarin ook zoiets gebeurde. In de eerste week van het nieuwe jaar was tijdens onze voorbereiding hiervan het gesprek al snel op

alle zorg gekomen, om het beeld van onze samenleving en ook om wat dichtbij persoonlijk gebeurt. Ook God kwam ter sprake. Wat van God te zeggen? We bedachten de deelnemers vooraf te vragen iets mee te nemen naar het groothuisbezoek, dat hen hoop geeft in deze sombere tijd: een verhaal, tekst, beeld, lied of muziek. Bijna iedereen had iets bij zich. Zo vertelde een moeder van de adventskalender die haar dochter voor haar ouders had gemaakt, met elke dag een aanmoediging om in alle beperking toch iets te doen. En ze nodigde ons uit ter plekke één van de dingen ook te doen: sterren uit de lucht plukken! Een

echte verhalenverteller reciteerde het gedicht *To make a prairie* van Emily Dickinson, dat ooit bij hem de verbeelding had aangewakkerd. En er was nog veel meer moois.

Meteen aan het begin van het groothuisbezoek gaf iemand iedereen twee tulpenbolletjes, waarvan het groen al zichtbaar begon te worden – snel planten, zei ze!! Aan dat altijd weer ontluikende groen trek ik me op, zei ze. Januari was nog niet voorbij of Pasen begon al te glore.



Ds. Gert Wijnstok



Alles draait om ...

Als we het nieuws moeten geloven is er maar één antwoord mogelijk: geld!



Het lijkt wel alsof in onze samenleving het economisch resultaat het allerbelangrijkste is en alle aandacht krijgt. De afgelopen weken viel me dat weer op toen een aantal grote banken miljardenwinsten bekend maakten. Veel lovende woorden over deze resultaten, die in belangrijke mate komen doordat banken voor leningen die ze verstrekken meer rente in rekening brengen dan ze zelf betalen aan spaarders. Het viel me op dat er geen één keer gevraagd is in hoeverre die goede resultaten vervolgens weer ingezet worden voor die mensen in onze samenleving die dat het hardst nodig hebben.

Uit de bijbelverhalen horen we echter een heel ander antwoord. Jezus laat in zijn doen en laten zien dat niet 'geld' het antwoord is waar alles om draait.

In deze voorbereidingstijd naar Pasen brengt dat ons bij het verhaal van Jezus die handelaren uit de Tempel jaagt en hun geldtafels omkeert. In Johannes staat daarbij: 'Weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn Vader.' Kennelijk geldt op zo'n markt vooral het eigen (lees: economisch) belang en staat dat haaks op wat Jezus ons laat zien: gerichtheid op de ander, liefdevolle betrokkenheid en bereidheid eigenbelang ondergeschikt te

maken aan het belang van die ander.

De vastentijd is net begonnen, een tijd van bewust leven, stil staan bij wat belangrijk is. En bezinning op wat we echt nodig hebben, wat voor ons samen-leven cruciaal is. Juist in deze vastentijd lijkt het me goed om ons te oefenen in het matigen van de aandacht voor ons eigen belang en met des te meer kracht in te zetten op aandacht voor de medemens. Deze veertigdagentijd had als start 14 februari, Valentijnsdag, de dag van de liefde.

In onze samenleving is ook die dag verworpen tot een economische activiteit. Ik hoop dat we dat met elkaar kunnen omdraaien.

Het niet verwachten van cadeautjes en kaarten om onze liefde voor elkaar te uiten, maar invulling geven aan werkelijke aandacht, nabijheid en betrokkenheid.



Dan leven we toe naar het licht van Pasen, licht van nieuw perspectief. Daar draait het om!

Frits Mandersloot



Gemeenteavond 13 maart 2024

Zoals eerder al aangekondigd is er op 13 maart een gemeenteavond in de kerk in Bathmen. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, om 20.00 uur starten we dan met de gemeenteavond. Deze keer is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei zaken die in onze gemeente spelen. We hopen dat u er ook bij bent.



Felicities!!

Maandag 12 februari hadden we een vroege en korte kerkenraadsvergadering.

Reden daarvoor was dat we om 21.00 uur in De Brink moesten zijn voor de bekendmaking van de Battummer van het jaar. Deze eer viel dit jaar ten deel aan Wim Scholthof, kerkrentmeester en daarmee lid van onze kerkenraad.

Wim, ook langs deze weg van harte gefeliciteerd met deze prachtige titel. Mooie waardering voor al het werk dat je als vrijwilliger in het dorp doet en hebt gedaan.



Masker af

Zondagmiddag 11 februari mocht ik op de laatste dag van het Cusanus-festival in Deventer, samen met drie andere collega's, een door ons bedacht, klein theaterspel spelen.

Aan het begin van het stuk speelden we alle vier vanuit een eigen bubbel.

Met bivakmuts en capuchon van hoodie op had ik de rol van een pakketbezorger. Die maakte in zijn vrije tijd een vrouw op X uit voor "heks" en "Kaag", stak naar een klimaatwetenschapper zijn middelvinger op en riep daarbij "woke" en "Randstad". En in werktijd bezorgde hij luid mopperend een pakket bij een man die zich verschanst had in zijn woning.

Vriendelijk

Wees gerust, ik speelde een rol. Daarbij trof het me ondertussen zelf wel om de schrik en angst in de ogen te lezen van hen die getroffen werden door de agressieve pakketbezorger. Diens houding en woorden misten hun uitwerking niet! Toch kwam er een wending in het spel toen nota bene de aanvankelijk helemaal verschanste man voor de tweede keer een pakket bezorgd kreeg door de pakketbezorger. Deze keer deed hij al snel open en werd de pakketbezorger getroffen door zijn vriendelijkheid. Het lezen van het boek, dat in het eerst bezorgde pakket zat, had de man uit zijn beslotenheid gehaald. Daardoor durfde hij nu contact te maken met de pakketbezorger. En die vond eindelijk gehoor bij deze belangstellende man voor wat hem dwars zat!

Wie ben ik?

Spelen wij in het leven van alledag ook rollen, zoals de vier dominees in dit spel? Dat lijkt op het eerste gezicht mogelijk een wat vreemde vraag, want zeg nou zelf: ons alledaagse wel en wee is toch geen theater! Toch spreken wij wel degelijk van de rollen die we kennelijk aannemen – op je werk ben je een heel andere persoon dan thuis – en de 'spelletjes die mensen spelen'.

De vraag wie je hierin ten diepste zelf echt bent, kwam ter sprake in een interview met de bevriende Bastiaan Ragas en Ad van Nieuwpoort. Ragas, die momenteel de theatervoorstelling 'In Gods naam' speelt, vertelt: "Laatst dineerde ik met twee vrienden. Eén van hen is erg succesvol, een enthousiaste kerel, stralend van energie en veel charisma. Op een gegeven moment ging het gesprek een laag dieper toen ik vertelde over de Bijbelse verhalen. Mijn vriend zei hoe immens ongelukkig hij is. Hij zei dingen die hij nooit eerder heeft uitgesproken. Dan gaan de gesprekken niet meer over oppervlakkigheden, maar over de essentie van het leven."

Uitnodiging

Ragas zegt dan: "Het verhaal van de Bijbel is een uitnodiging voor mensen om hun eigen verhaal te doen." Waarop Van Nieuwpoort, predikant, reageert met: "Waar heb je dat nog? We houden allemaal maskers naar elkaar op. We proberen onze rol goed te spelen. Maar er is een verhaal wat de maskers wegtrekt en ruimte geeft – zonder oordeel – om kwetsbaar te worden."

Aan het eind van deze maand is er die ene week bij uitstek om de bevrijdende uitwerking van dit verhaal te ervaren. Mis die week niet!

Ds. Gert Wijnstok

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83





Hanneke Diermanse
tel. 06 125 302 81

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Levensthema's

In pastorale gesprekken hoor ik een scala aan verhalen, gedachten, ervaringen. Ieder verhaal is uniek, waarbij ik wel een aantal gemeenschappelijke thema's beluister: ouder worden, afscheid nemen, liefde, dankbaarheid, schuld.

In het boek 'k Zou zo graag een ketting rijgen' - Levensthema's voor kringgesprekken met ouderen, van Marion Boelhouver & Peterjan van der Wal, Zoetermeer 2011, zie ik een aantal thema's op rij.

Dit jaar pak ik een aantal van die thema's op.

Herinneringen

Is het u ook overgefallen? De afgelopen weken gonsde het in de straten en de huizen van Bathmen: 'Heb jij toevallig voor mij nog nummer 56 en nummer 239?' Vol verwachting keek de vragensteller naar mij. Ik keek mijn plaatjes na en reikte ze aan. Er verscheen een lach op het gezicht en hij zei: 'Kijk, dat ben ik, op de dorpschool in 1957'. Zijn vinger wees naar het jongetje op de foto. Ik herkende hem meteen. Hij vertelde van zijn klas en er kwamen steeds meer herinneringen boven. Er ontstond een levendig gesprek. En zo maakte menig plaatje al de tongen los. Over herinneringen gesproken ... onvergetelijk vond ik de spelletjesmiddag in de kerk waar onder andere Anneke Beerthuis mooie verhalen vertelde bij plaatje 110, de oude pastorie aan de Dorpsstraat.



De spaaractie van de Jumbo met plaatjes van historisch Bathmen was een daverend succes. Een ware run op de plaatjes ontstond. Buren gingen bij elkaar op de koffie om plaatjes te ruilen. Kinderen spaarden voor hun ouders. Er werden digitale lijsten aangemaakt om de stand van zaken nauwkeurig bij te houden. Bij de uitgang van de winkel kregen bezoekers steevast de vraag: 'heeft u nog plaatjes voor mij?' En wie voor 16,65 euro boodschappen

had, pakte nog snel een fles wasmiddel mee om zo voor 20 euro toch nog 2 kaartensetjes te bemachtigen. Op de parkeerplaats werd snel gekeken of de fel begeerde nummers erbij zaten. Gauw naar huis en plakken maar. Ja, in bijna elke huiskamer waar ik kwam zag ik wel een boek liggen 😊.



Aansluitend aan de kerkdienst van 11 februari was er dan ook een gezellige uitwisseling van plaatjes tijdens het koffiedrinken. Nummers van ontbrekende plaatsjes werden geruild en de boeken meer en meer gevuld. 'Ik kan het mij herinneren als de dag van gisteren!' Een bekende uitdrukking die nogal eens over tafel ging. Een mooi woord is dat, her-innering. Je brengt je iets opnieuw te binnen. Of, in woordenboektaal: 'Een herinnering is een ervaring uit het verleden die in het geheugen is opgeslagen en die men zich voor de geest kan roepen.'

Er zijn mooie herinneringen, sweet memories, die een lach toveren op het gezicht. Maar je kunt ook een herinnering hebben die je nog boos maakt als je eraan denkt. En ja, een herinnering kan ook ontroeren en tranen geven van vreugde of van verdriet. Het mooie plaatjesboek over Bathmen nodigt uit om herinneringen op te halen én te delen. Mooi als dit gebeurt en het boek bijdraagt aan de verbinding in het dorp. En mocht je nog plaatjes nodig hebben: op zaterdagmiddag 2 maart is er 's middags een ruilbeurs in cultuurhuis Braakhekke. Zorg dat je erbij bent!

Ds. Hanneke Diermanse



BAOKEN maart 2024





Actie Kerkbalans

Altijd spannend

Wij zijn afgelopen tijd als kerkrentmeesters druk bezig geweest om alle toezeggingen van de kerkbalans 2024 in de computer te verwerken. Dan geeft het een voldaan gevoel als alle cijfers weer op de juiste plaats staan. Dat is nu op een haar na gevild.

Dan komt het spannende moment. Nog één druk op de knop. En dan

Bij het ter perse gaan rolde het volgende er uit: **ruim € 139.000.-**

Dat is niet helemaal het gehoopte bedrag maar zoals gezegd zijn we nog niet helemaal compleet. Er zijn nog enkele toezeggingen onderweg.

We hebben best goede hoop dat het tekort binnen de perken blijft, al lukt een echt sluitende begroting (nog) niet.

Een opsteker is ook dat zich weer nieuwe schenkers hebben aangemeld. En we kregen ook verlengingen binnen van bestaande schenkers. Via deze constructie, 5 jaar lang een periodieke schenking van een vast bedrag, krijgt de gever een flink fiscaal voordeel. Waar wij natuurlijk op hopen is dat de kerk meeprofiteert van dit voordeel. Dat is eigenlijk altijd het geval, de toezegging valt hoger uit. Ook voor de kerk een heel mooie constructie dus. Het bedrag wordt vaak hoger en we hebben dit 5 jaar in het vooruitzicht.

Prima verloop

Al met al hebben we een goed gevoel bij het verloop van kerkbalans 2024. Een oprecht woord van dank aan onze vrijwilligers is heel erg op z'n plaats. Bijna 1100 adressen waren er te verzorgen. Wat een klus.

Dank uiteraard aan alle gevers en schenkers die uiteindelijk het einddoel in de steigers zetten: een financieel gezonde kerkgemeenschap. Hier kunnen we op verder borduren. We kunnen aan de slag met de talloze plannen die er zijn. Als een levende, inspirerende kerk.

De kerkrentmeesters



Kerk in Okkenbroek nog vijf jaar door, maar hoe?

Dat was het thema van de informatieavond op 31 januari in Ons Centrum in Okkenbroek. Frits Mandersloot opende namens de kerkenraad de avond en heette de meer dan 50 belangstellenden van harte welkom. Een heel mooie opkomst!



Frits begon met een terugblik. Voor het in beeld brengen van de specifieke situatie in Okkenbroek is indertijd een Verkenningcommissie aan de slag geweest. Gevolgd door de **Commissie Kerkelijk Erf Okkenbroek (CKEO)** die wenselijkheden, mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart heeft gebracht. Haar conclusies heeft de CKEO op 13 november j.l. aan de kerkenraad gepresenteerd die daarop het besluit heeft genomen dat de kerk in elk geval nog 5 jaar beschikbaar blijft voor de kerkelijke vieringen.

Een nieuw gevormde commissie met de naam CKEO 2.0 is vervolgens in opdracht van de kerkenraad aan de slag gegaan om de aanbevelingen verder uit te werken. Frits gaf nu het woord aan André Olden – voorzitter van de nieuwe commissie – om de onderwerpen nader te benoemen.

André zette de belangrijkste onderwerpen op een rijtje. Zo staat een bankenplan genoemd met eenvoudige tot ingrijpende aanpassingen. De herinrichting van de consistorie, de keuken, de wens van een invalidentoilet staan eveneens genoemd. Hier zijn verschillende scenario's mogelijk, elk met een eigen prijskaartje. Daarnaast is de monumentale status een belangrijk gegeven. Gesprekken daarover met de gemeente Deventer zijn gaande.

Vervolgens kwam ook het bestemmingsplan aan de orde. We willen onderzoeken of de pastorie omgezet kan worden naar bestemming wonen zodat voor bewoners een kerkelijke verbinding geen voorwaarde meer hoeft te zijn. Ook kwamen opties voorbij over woningbouw op het open terrein (de moestuin) achter de kerk. André ondersteunde zijn verhaal steeds met foto's en tekeningen zodat de gasten een duidelijk beeld kregen van de verschillende scenario's en opties.

Van de gelegenheid voor vragen en opmerkingen werd volop gebruik gemaakt. Handige en nuttige suggesties en beschouwelijke afwegingen vanuit de aanwezigen werden in dank ontvangen en genoteerd.

Rond de klok van tien sloot Frits de avond af en benadrukte dat de onderzoeksfase nog volop gaande is. Kerkleden maar ook bewoners van Okkenbroek willen we zo veel mogelijk op de hoogte houden van het proces. Medio april hoopt de commissie een tussenrapport te presenteren en uiterlijk november de conclusies en aanbevelingen. Het is daarna aan de kerkenraad om er een beslissing over te nemen.



Kerk in Actie DAT DOEN WE SAMEN!

Op 28 januari besteedden wij in de zondagse eredienst aandacht aan het project van de ZWO: Moldavië. ZWO is de afkorting van Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, een erg lange naam, en daarom gebruiken we steeds de afkorting ZWO. Gera Ploeg had Martin Zoer van Kerk in Actie uitgenodigd om iets te vertellen over zijn reis voor Kerk in Actie naar dit land. Zo hoorden we over zijn eigen ervaringen daar. Het is een reuze arm land en dat wat al eerder in ons Baeken geschreven is, kwam volledig overeen met zijn verhaal. Ouderen blijven achter in Moldavië, passen er op hun kleinkinderen, terwijl de ouders aan het werk zijn in het buitenland. Wat een moeilijke situatie voor de hele familie! Sommigen komen slechts drie weken per jaar terug naar hun vaderland om hun kinderen te ontmoeten.



Toch was het geen trieste dienst. Martin Zoer wees op het goede werk dat er gebeurt vanuit de kerkelijke organisaties waar Kerk in Actie contact mee heeft opgebouwd.



Concreet worden jongeren gestimuleerd om de oudere mensen te helpen met kleine klussen en het bezoeken van hen en het voeren van gesprekken. Op deze manier zijn de ouderen minder eenzaam en de jongeren kunnen leren van de ouderen, een win-win situatie.

Om de dienst niet alleen maar luisterend bij te wonen, kreeg iedereen voor de dienst een puzzelstukje uit een collectezak. Deze keer hoefde niemand er geld in te doen, maar mocht er iets uitpakken. De reacties waren erg leuk. Toen iedereen met zijn stukje aan het passen en meten ging, was het een prachtig heen en weer gescharrel door de kerk. Samen kwamen alle afbeeldingen, die betrekking hadden op de situatie in Moldavië, weer tot stand.

Een mooie samenwerking in de dorpskerk van Bathmen.

Door een klein misverstand werd er niet in deze dienst

gecollecteerd voor Moldavië. Gelukkig komen er nog meer dan genoeg mogelijkheden om een gift te geven voor dit doel.

Het voelt soms als een druppel op een gloeiende plaat. Maar vele druppels samen maken een heleboel mogelijk, aldus Martin Zoer.



Mocht u voor dit doel nog iets extra's willen geven dan kan dat altijd op het banknummer van de diaconie t.n.v. ZWO Moldavië. Het nummer staat achterin dit Baeken.



SOBER??

IN MOLDAVIË IS HET VEEL MINDER

Op 14 februari, aswoensdag, was het begin van de 40-dagentijd.

40 dagen voor Pasen een tijd van inkeer en bezinning. Wij organiseerden als ZWO voor de 10de keer een sobere maaltijd om extra aandacht te vragen voor ons ZWO-project: Moldavië.

Op 28 januari besteedden wij er in de zondagse eredienst al aandacht aan. We hadden Martin Zoer van Kerk In Actie uitgenodigd om iets te vertellen over zijn reis voor Kerk In Actie naar dit land. Op de pagina hiervoor las u er al meer over. Het was een fijne dienst, die samen met Gert Wijnstok en de ZWO was voorbereid.

De sobere maaltijd was echt sober met 4 stoofpotjes, allen vegetarisch.

Er was een Moldavische tomatensoep, een stoof met zoete aardappel en kikkererwten, een met kool en witte bonen en een gerecht uit Moldavië met een te moeilijk uitspreekbare naam.

Sober zul je denken? Er was zeker genoeg en er werd lekker gegeten. 32 mensen schoven aan, waaronder ook 3 Turkse gasten.

Omdat we al veel over Moldavië verteld hebben was er geen speciale spreker meer uitgenodigd. Onze voorzitter Jan Harm Borger heette ons allen welkom en las met ons het gedicht, dat ook op de kaartjes op tafel was te lezen en dat hieronder staat.

Namens de ZWO, Gera Ploeg



Hemel dichterbij

Zolang de vrede uitblijft
Zolang de honger groeit
Zolang het nieuws nog slecht is
Zolang de wanhoop toeneemt,
Zolang de haat bestaat
Bidden wij
Laat ons bezig zijn met uw liefde voor de wereld

Breng de hemel dichterbij.



Het Vakantiebureau, vakanties met zorg en aandacht

Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV).

PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden zij in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.

De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk.

De vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van ruim 1400 vrijwillige medewerkers. Zij werken mee op basis van kost en inwoning en een eventuele reiskostenvergoeding. En natuurlijk krijgen zij trainingen aangeboden.

Voor vragen en informatie kunt u terecht op: hetvakantiebureau.nl of bij diaconie.

Eibert Teunissen is overleden. Hij heeft jarenlang als organist in het Dijkhuis de weeksluitingen begeleid. Daar waren we altijd erg blij mee. Niet alleen met zijn orgelspel maar ook met de vrolijke en vriendelijke noot die hij daarbij als mens bracht. We wensen zijn kinderen veel sterkte met dit verlies. Als diaconie willen wij hem bij deze nog eenmaal podium geven om hem te bedanken voor alle mooie uren dat hij de mensen in het Dijkhuis met zijn spel heeft begeleid.

Paasmiddag in de kerk in Bathmen

Net als de kerstmiddag voor de ouderen, zal ook dit kerkelijk jaar de Paasmiddag niet in de Rotonde op het Dijkhuis worden georganiseerd, maar in de kerk van Bathmen aan het dorpsplein.

De middag wordt op dinsdag 19 maart gehouden tussen 14:30 en 17:00. **Iedere senior** die het prettig vindt om op deze manier Pasen met elkaar te vieren, wordt bij deze uitgenodigd om er aan deel te nemen. Het zal een zonnige dienst worden, ongeacht het maartse weer, waarbij naast de teksten en gedichten ook het zingen wordt opgeluisterd met extra muziek.



Wij hebben weer allerlei vrijwilligers klaar staan om te ondersteunen bij het vervoer naar de kerk toe. Mocht u daar gebruik van willen maken, laat het de diakenen weten. Pasen als feest van hoop en nieuwe kansen is een baken in het jaar. Daar willen wij met u de tijd voor nemen.

Koffie in de kerk

Elke derde vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen. De volgende keer is **15 maart**. Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



Jouw energierekening moeilijk betaalbaar? De Diaconie en Noaber-Energie staan je bij

Bathmenaren die hun energierekening moeilijk kunnen betalen, kunnen hulp van De Diaconie en Noaber-Energie inroepen. De twee organisaties helpen jou om je huis zuiniger en duurzamer te maken. Hun hulp is gratis, belangeloos en onafhankelijk.

Interesse?

Je kunt deze hulp inroepen bij de Diaconie of bij ons Energiecafé in Braakhekke.

Neem contact op met Predikant Gert Wijnstok via mail predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl.

Of stuur een mail naar: info@noaber-energie.nl.
Of bezoek <https://noaber-energie.nl/verduurzamen/>

Jouw huis zuinig maken

Soms helpen simpele maatregelen al een heel eind. Een oude vrieskist vervangen, tochtstrippen plakken, de verwarmingsbuizen isoleren. Soms biedt extra isolatie van muren en dak de oplossing. Je krijgt betrouwbaar advies van onze energiecoaches. Zij zijn Gerard Huisman en Henk Visser uit Bathmen. Zij geven advies en helpen je aan geld om voor de maatregelen te betalen. Subsidie of gunstige leningen. Geld verzamelen is vaak makkelijker dan het lijkt. Zij hielpen al vele Bathmenaren.

Wat doet Noaber-Energie nog meer?

Noaber Energie Bathmen werd in 2019 opgericht als een coöperatie van boeren en inwoners. Wij streven naar duurzame energie. We helpen inwoners om hun huis te verduurzamen en we realiseren zonnepanelen op boerendaken. Ook onderzoeken we kansen voor windmolens. Als die er komen, dan willen wij dat Bathmenaren mee profiteren. Winstdeling. Tenslotte realiseren we mest-vergisters bij lokale boerenbedrijven om groen gas te maken. Dat is een fossielvrij alternatief voor aardgas.



GEZELLIGE MIDDAG

ZONDAG, 3 MAART

14.00 uur Dorpskerk Bathmen

Ben je alleen en duurt de zondag je soms te lang?
Heb je zin in een praatje, of een spelletje?
Voor alle leeftijden! Het is warm in de kerk, er is koffie/thee en iets lekkers

Noteer alvast: de volgende keer is 6 oktober *(onder voorbehoud)*



Wandel mee met Blommetje

Vanaf de lentemaand wordt het weer aantrekkelijker om lekker naar buiten te gaan. Maandelijks kan dat op vrijdagmiddag met Blommetje.

Wat is Blommetje: een initiatief van Lena Bielderma en 't Dijkhuis. Het is een wandelgroep voor mantelzorgers, daar staan de eerste vier letters voor: **B**athmen **L**et **O**p **M**antelzorgers. Woon je in Okkenbroek of Lettele dan ben je natuurlijk ook welkom om mee te gaan met dit **ommetje!** En vooraf en na afloop drinken we altijd wat in Cultuurhuus Braakhekke.

Begeleiding: Jan Hoeve, Otto Westra en Gert Wijnstok

Data en tijd: eerste vrijdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur

Eerstkomende keren: 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni



Twents Byzantijs Koor

Op 17 maart begroeten wij na uitstel wegens corona opnieuw Het Twents Byzantijs koor. We hebben gelukkig een herkansing. Het Twents Byzantijs Koor is een mannenkoor, zingt bij voorkeur meerstemmig en wijdt zich voornamelijk aan de concertante voordracht van oudere liturgische gezangen.

Het koor telt momenteel 10 leden, 4 lage en 6 hoge stemmen, onder de vertrouwde leiding van Ivo Boytchev.

De gezangen van de Slavische kerkmuziek vinden hun oorsprong in de Grieks-orthodoxe liturgie, doch duizend jaren hebben niet nagelaten een geheel eigen en oorspronkelijk karakter te geven aan de liederen uit Kiev en Novgorod.

Pas in de 16e eeuw ziet men de eerste gemengde koren optreden en als gevolg daarvan, de meerstemmigheid.



Concert 17 maart 2024.

Aanvang: 15.00 uur.

Entree € 17,50, donateurs € 12,50. Incl consumptie.

Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.



Brandstof maart

In de **veertigdagentijd**, die nog de hele maand maart duurt, wordt elke dag behalve zondag gemediteerd in Dorpskerk Bathmen.

Anders dan voorheen en ook anders dan in het Brandstof boekje staat starten we elke dag om 07.00 uur.

Je hoeft je niet vooraf aan te melden maar mocht je vragen hebben, stel ze aan Gerdien van der Sanden (06-39197157).



Vrijdag 1 maart is er een **meditatieve wandeling** voor iedereen die wil: verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats aan de Oostermaatsdijk.

Dinsdag 5 maart om 20.00 uur in Dorpskerk Bathmen houdt Frits de Lange een **muzikale lezing** met liederen van Eessa Friedman. Hoe kun je leven met dat wat aan je greep ontsnapt? Een zware vraag, maar het antwoord hoeft niet altijd zwaar te zijn.

Dit belooft een bijzondere avond te worden en wij bevelen deze dan ook van harte aan!

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld: een mail naar Theo Overduin (overduintheo1@gmail.com) is handig, maar het belangrijkste is dat u er bij bent.

Woensdag 6 maart om 20.00 uur in Dorpskerk Bathmen bespreken we weer een tekst van **Jonathan Sacks**.

Zondag 17 maart is het tijd voor **Soup en Spirit**.

Wilt u met een aantal andere gemeenteleden tijdens een kop soep en een broodje praten over onderwerpen die er toe doen? We doen dit eens per twee maanden en u kunt per keer meedoen.

Bel voor meer informatie Ankie Borger (06 34648511).

Vrijdag 22 maart van 11.00 tot 12.30 uur kan iedereen weer stamgast zijn, want **de stamtafel** staat klaar in de noorderbeuk van Dorpskerk Bathmen.

Tot slot alvast een vooruitblik naar april: **Zondag 7 april** om 10.00 uur in Dorpskerk Bathmen neemt Paulien Seebregts ons met een **vertelvoorstelling**

mee in het verhaal van Maria Magdalena. Ook warm aanbevolen!

Voor wie zich nog niet heeft aangemeld: een mail naar rietbeltman@gmail.com is handig maar mocht dat er niet van komen: u bent van harte welkom!

Bewust toelevens naar Pasen?

Check de veertigdagentijdkalender op
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>



Promotie kerken tijdens trouwbeurs "Duurzaam Trouwen" in Boode Bathmen

Zondag 11 februari jl. stond kerkrentmeester André Olden op de trouwbeurs "Duurzaam Trouwen" die gehouden werd in Boode in Bathmen. Met een route door de verschillende zalen van Boode konden aanstaande bruidsparen ideeën op doen hoe en waar men zou kunnen trouwen.



Maar ook welke mogelijkheden er zijn op het gebied van bruidsjurken, trouwringen, fotografie, taarten, verzorging en make-up, muziek, trouwambtenaren, oppas tijdens de plechtigheid en de inzet van een 'weddingplanner'. En de PG Bathmen-Okkenbroek was aanwezig om de twee prachtige kerken van Bathmen en Okkenbroek te promoten als DE trouwlocatie voor aanstaande bruidsparen. En om daarna te dineren en het feest te vieren in Boode in Bathmen. Met onze stand met knielbank, rode antependium en bruidsboeket waren we een welkome afwisseling tussen de juweliers en fotografen. Via een powerpoint presentatie

kregen de bezoekers een mooi beeld van de vele mogelijkheden van opstellingen en uitstraling van onze kerken. Maar ook dat de kerk gehuurd kan worden voor een burgerlijke huwelijksvoltrekking, naast een kerkelijke huwelijksvoltrekking. Dat opende voor veel jonge maar ook oudere potentiële bruidsparen de ogen. Speciaal voor deze beurs was er een folder gemaakt waarin beide kerken werden aangeprezen als trouwlocatie, in combinatie met het vieren van het feest in Boode. Daarnaast werden de rolletjes pepermunt met de speciale wikkel 'Trouwen kun je in een kerk van PG Bathmen-Okkenbroek' met een glimlach in ontvangst genomen waarna een goed gesprek volgde. Sommige bruidsparen staan nog aan het begin van keuzes maken over een trouwlocatie en



feestzaal boeken en trouwringen uitzoeken met een trouwmoment in 2025. Maar er liepen ook verliefde stellen rond die in mei of juni 2024 gaan trouwen en nog even wat ideeën willen opdoen tijdens de inspiratiesessies die werden gehouden en struinen langs de ruim 25 stands van de deelnemers. Tijdens de beurs waren er mooie mogelijkheden om te netwerken met standhouders waarbij de trouwfolder werd afgegeven bij weddingplanners en trouwambtenaren.

Deze mensen zitten bij aanstaande bruidsparen aan tafel en kunnen eventueel onze kerken aanprijzen. We kunnen terugkijken op een mooie deelname aan deze trouwbeurs waar we ook in 2025 van harte welkom zijn om ons te presenteren.

TROUWBEURS



*E*lke dag kwamen ze
trouw en eensgezind
samen in de tempel,
braken het brood
bij elkaar thuis en
gebruikten hun
maaltijden in een geest
van eenvoud en vol
vreugde.

Handelingen 2:46



Kun je nog zingen, zing dan mee!



Die titel van een zangbundel schoot me te binnen toen ik dit stukje begon te schrijven. Misschien kent u het ook wel. Zingen is een machtig mooie manier om emoties over te brengen. Je stem kan zowel blij als boos en verdrietig weergeven. En als dan de tekst en de melodie dat versterken kunnen de toehoorders geraakt worden.

De cantorij van onze kerk is een enthousiaste groep mensen die eenmaal per week een uur samen komen om liederen van allerlei snit te oefenen. Natuurlijk de liederen uit het liedboek, al dan niet meerstemmig. Lieder van bekende liedschrijvers als Huub Oosterhuis. Maar ook klassieke nummers van Dvorzak en Mendelsohn. Gospels en mantra's uit Taizé. Kortom heel divers en dus heel leuk om te zingen. Een uitdaging soms.

Gelukkig worden we fantastisch begeleid door Ingeborg van Dokkum. Zij speelt piano voor de muzikale ondersteuning en bij uitvoeringen ook wel op het orgel. Ze kan ook heel mooi zingen. Ze heeft toegang tot muziek die bij ons vermogen past en daardoor hebben we al een prima verzameling liederen die we hebben uitgevoerd.

De cantorij wordt vaak gevraagd om te zingen op hoogtijdagen als Kerst en Pasen. Maar ook bijvoorbeeld bij een intrede of afscheid van predikanten, de startzondag of bij het avondmaal vieren.

Wel altijd in de eigen kerken. Gemiddeld werken we ongeveer vijf diensten mee per jaar.

Als u dit stukje gelezen hebt en denkt:

“Ik hou van zingen..... waarom zing ik dan nog niet mee?”

Kom dan ook de eerstvolgende repetitie. Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Wel:Kom!



Hoe zit het ook alweer?

Tekst: Sipke Draisma

Palmzondag

Palmzondag is genoemd naar de palmtakken waarmee de mensen zwaaiden toen Jezus als een koning Jeruzalem binnenreed. De mensen legden zelfs hun kleren op de weg zodat Jezus daar overheen kon rijden. En ze riepen: 'Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in den hoge'. Maar als de mensen beter gekeken hadden, dan hadden ze gezien dat Jezus geen gewone koning is. Hij rijdt op een ezelsveulen, hij zit niet hoog te paard. Soms zien mensen alleen wat ze willen zien. Dat is van alle tijden.

Witte Donderdag

Op de avond voordat hij sterft houdt Jezus een maaltijd met zijn vrienden. Het wordt zijn laatste avondmaal. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen om te laten zien dat je, als je wilt heersen, vooral moet dienen. Hij deelt brood en wijn en zegt tegen zijn leerlingen dat, als zij dat blijven doen, hij bij hen zal zijn. Daarom doen we dat in onze kerken nog steeds en we weten dan Jezus in ons midden.



Goede Vrijdag

Merkwaardige naam, Goede Vrijdag, want het is de dag waarop Jezus ter dood veroordeeld wordt. Hij wordt aan een kruis geslagen. Dat betekent een afschuwelijke marteldood, waarbij je uiteindelijk sterft door verstikking. Zijn vrienden zijn die dag nergens te bekennen, op één na: Johannes. Die staat met Maria en met Maria Magdalena onder het kruis als Jezus in de loop van de middag sterft. Jezus wordt in een graf gelegd en er wordt een dikke steen voor gerold. Het lijkt erop dat dit einde verhaal is voor Jezus.



Pasen

Op de derde dag van Jezus' dood snelt Maria Magdalena naar het graf. Daar aangekomen ziet ze dat het, op enkele doeken na, leeg is. Ze rent naar de leerlingen die nog verslagen bij elkaar zitten, maar die denken dat ze het verzint. Als ze zelf gaan kijken blijkt ze gelijk te hebben. Als Maria Magdalena 's middags ook nog Jezus tegenkomt - ze denkt eerst dat het de tuinman is - weet ze het zeker: Jezus is niet dood, hij leeft!



BAKEN maart 2024



Bij de kerkdiensten in maart

Pasen valt vroeg dit jaar, in het weekend dat de klok een uur vooruitgaat naar zomertijd. In het overzicht van de kerkdiensten op p.22 vind je, naast de gebruikelijke kerkdiensten op zondag, ook plaats, datum en aanvangstijd van de vespers en kerkdiensten in de Stille Week.

Let op: op Palmzondag 24 maart is er zowel in Bathmen als Okkenbroek dienst. In Okkenbroek wordt het Palmpasenfeest weer samen met de kinderen van WereldWijzer gevierd. De optocht met feestelijke muziek naar de kerk start om 10.00 uur op het schoolplein.

In verband met de vesper om 19.00 uur is de avondwake in de Stille Week op woensdag 27 maart van 18.30 tot 19.00 uur.

Op Witte Donderdag 28 maart en Eerste Paasdag 31 maart werkt de cantorij mee aan de kerkdiensten. Op Goede Vrijdag 29 maart kijken we bij de lezing van het Kruisevangelie naar een Kruiswegstatie. En de Paaswake op 30 maart begint buiten rondom een vuurtje.



Oecumenisch Leesrooster

3 maart, 3e van de 40 dagen, Oculi

Exodus 20,1-17

Psalm 19,8-15

Romeinen 7,14-25

Johannes 2,13-22(25)

alternatieve lezing: Jeremia 26,1-19

10 maart, 4e van de 40 dagen, Laetare

Jozua 4,19-5,1.10-12

Psalm 122

Efeziërs 2,4-10

Johannes 6,(1)4-15

alternatieve lezing: Jeremia 29,1-14

13 maart, Biddag

Prediker 3,1-13

Psalm 126

Marcus 4,1-9

17 maart, 5e van de 40 dagen, Judica

Jeremia 31,31-34

Psalm 51

Hebreeën 5,1-10

Johannes 12,20-33

alternatieve lezing: Jeremia 32,1-15.26-29.36-44

24 maart 6e van de 40 dagen, Palmarum

Marcus 11,1-11

Psalm 118,1-2.19-29

Jesaja 50,4-7

Psalm 73,13-20

Filippenzen 2,5-11

Psalm 22.1-22

Marcus 14,1-15,47

alternatieve lezing: Jeremia 4,19-5,1

25 maart, maandag in de Goede Week

Klaagliederen 1,1-14

26 maart, dinsdag in de Goede Week

Klaagliederen 2,8-15

27 maart, woensdag in de Goede Week

Klaagliederen 5,1-10

28 maart, Witte Donderdag

Exodus 12,(1)15-20

Psalm 81

1 Korintiërs 11,23-32

Johannes 13,1-15

29 maart, Goede Vrijdag

Exodus 12,(1)21-28

Hosea 6,1-6

Psalm 22

Hebreeën 9,11-15

Johannes 18,1-19,42 alternatieve lezing:

Klaagliederen 3,1-9

30 maart Stille Zaterdag

Klaagliederen 3,24-31

30 maart Paasnacht

Genesis 1,1-2,3

Psalm 33,6-9

Genesis 22,1-18

Psalm 16,5-11

Exodus 14,15-15,1a

Exodus 15,1b-3

Jesaja 54,4-14

Psalm 30,2-6

Jesaja 55,1-11

Jesaja 12,1-6

Ezechiël 36,24-28

Psalm 51,9-15

Sefanja 3,12-20

Psalm 126

Psalm 42,2-6

Romeinen 6,3-4

Kolossenzen 3,1-4

Marcus 16,1-8

alternatieve lezing: Jeremia 33,1-11

31 maart 1e van Pasen, 1e Paasdag, Resurrexi

Jesaja 25,6-9

Psalm 118,15-24

Kolossenzen 3,1-4

Johannes 20,1-18



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

Weet u welkom.

Zaterdag 2 maart

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 3 maart, 3e van de 40 dagen

10.00 Bathmen Eredienst met ds. J. Weijenberg (Harfsen)
collecte: Rode Kruis

zaterdag 9 maart

19.00 Bathmen Vesper

zondag 10 maart

10.00 Bathmen Eredienst ds. Gert Wijnstok
collecte: zending Indonesië

zaterdag 16 maart

18.45 Dijkhuis Avondgebed ds. Hanneke Diermanse

zondag 17 maart

10.00 Okkenbroek Eredienst ds. Hanneke Diermanse
Kindernevendienst *collecte: zending Rwanda*

zaterdag 23 maart

19.00 Bathmen Vesper

zondag 24 maart

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
10.00 Okkenbroek Kinderdienst met ds. Gert Wijnstok en m.m.v. Wereldwijzer
collecte: Sponsorkinderen

maandag 25 maart

19.00 Okkenbroek Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse

dinsdag 26 maart

19.00 Lettele Avondgebed met Mw. Elsbeth Wubbe

woensdag 27 maart

19.00 Bathmen Avondgebed met ds. Gert Wijnstok

donderdag 28 maart

19.30 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Maaltijd van de Heer

vrijdag 29 maart

19.30 Okkenbroek Meditatie met ds. Gert Wijnstok

zaterdag 30 maart

22.00 Okkenbroek Paasnacht met ds. Gert Wijnstok

zondag 31 maart

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
collecte: Voedselbank

zaterdag 6 april

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Gert Wijnstok
collecte: Diaconie en kerk

zondag 7 april

10.00 Bathmen Vertelvoorstelling "Maria Magdalena"
collecte: Amnesty International



VIERINGEN



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
 Martien Vermeulen
 Géke Veldwachter
 Gert Wijnstok

Opmaak en
eindredactie Henk Broekhuis
 Wil Mandersloot
 Janneke van Schooten



Het volgende Baoken
verschijnt op
vrijdag 5 april
Lever kopij uiterlijk
woensdag 20 maart
12 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum kopij inleveren vóór

3 mei	17 april
7 juni	22 mei
5 juli	19 juni
6 september	21 augustus
4 oktober	18 september
1 november	16 oktober
6 december	20 november
10 januari '25	17 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:

website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 06 19956803
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaardienst

neem a.u.b. contact op met een
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage:	NL32RABO0373726511
Algemeen:	NL91RABO0305703714
ZWO:	NL60RABO0305737155
Diaconie:	NL94RABO0305703854



BAOKEN maart 2024



AF EN TOE ONTVANGT DOMINEE DE HEER EEN TROUWLUSTIG STEL ...

WIJ HEBBEN NIKS MET HET GELOOF HOOR...

...MAAR WE VINDEN UW KERK ZO'N MOOIE TROUWLOCATIE!

OH, ZO'N STELLETJE!

NOU, VOORUIT DAN MAAR WEER...



KUNT U ER EEN ECHTE TROUWDIENST VAN MAKEN? DAT ZULLEN DE OPA'S EN OMA'S VAST LEUK VINDEN!

JA, GEINIG!

"GEINIG"?

WE GELOVEN NIET IN GOD...

...MAAR IK HEB WEL HET GEVOEL DAT ER MEÉR IS...

...IETS GROTERS WAAR WIJ ONDERDEEL VAN ZIJN...

...DAT ONS BINDT!

IETS WAT ONS "DRAAGT" ZEG MAAR.



TROUWEN DOEN WE NIET ALLEEN VOOR ONSZELF OF DE BELASTING!

WE WILLEN ONZE GELOFTEN OOK GRAAG UITSPREKEN TEGENOVER EH, HET UNIVERSUM ZEG MAAR!

HEEFT U DAAR NIET ÉÉN OF ANDER RITUEEL VOOR?

EN WAT LIEDEREN?

EN STAAN ER IN DE BIJBEL MISSCHIEN MOOIE STUKKEN OVER DE LIEFDE?

DOE DIE ER OOK MAAR BIJ DAN!



"WIJ HEBBEN NIKS MET HET GELOOF"

JA JA!

